

Μισή ντροπή δική σου ... μισή δική μου

Εκλογές αντιπροσώπων για το συνέδριο της Ο.Λ.Μ.Ε.

- Πάλι εκλογές;
- Ναι, πάλι εκλογές.

Όσο κι αν φαίνεται περίεργο αυτές είναι οι πιο σημαντικές εκλογές. Γιατί σ' αυτές εκλέγουμε τους αντιπροσώπους μας για το συνέδριο της Ο.Λ.Μ.Ε. Κι αυτοί με τη σειρά τους, θα τσακωθούν για 3 μέρες, δεν θα καταλήξουν (για άλλη μία φορά) σε καμία κοινή πρόταση και στο τέλος θα ψηφίσουν το νέο 11μελές Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε.

Τρόπος του λέγειν «νέο» αφού οι ίδιες κομματικές παρατάξεις και τα ίδια πρόσωπα ανακυκλώνονται, όπως ανακυκλώνονται και οι πάγιες, παρωχημένες και ξεπερασμένες απόψεις τους, προϊόν κομματικών αγκυλώσεων και αναχρονιστικών ιδεολογιών.

Το ξέρω, αυτή είναι μια μεγάλη πρόταση που δεν ταιριάζει σ' αυτόν που την έγραψε. Όσο όμως τα πράγματα παραμένουν ίδια, τόσο οι προτάσεις θα μεγαλώνουν και θα γίνονται βαρετές και ανούσιες. Όσο βαρετή και ανούσια είναι η ενασχόληση με τα συνδικαλιστικά.

Μπορεί να φαίνεται οξύμωρο. Να σου λέει κάποιος ότι πρόκειται για τις πιο σημαντικές εκλογές κι ωστόσο να μην τον έχεις δει να έρχεται στο σχολείο σου. Είναι μια

συνειδητή επιλογή που κάναμε αυτή τη φορά. Δεν θα μας δεις από κοντά για τους εξής λόγους:

Τα σχολεία αυτή την περίοδο είναι σε αναβρασμό. Πολλές οι εργασίες, οι μαθητές ξεσηκωμένοι. Κι εκεί που έχεις χίλιες δουλειές (κάποιοι παλεύουν ακόμα να βγάλουν την ύλη), τσουπ σκάει μύτη ο συνδικαλιστής και σε πρήζει, χωρίς να σου λέει τίποτα στην πραγματικότητα. Προσπαθεί σε πείσει ότι τα άσπρο είναι μαύρο. Ο αριστερός προσπαθεί να σε πείσει ότι είναι αριστερός και ο δεξιός ότι είναι και λίγο αριστερός. Εμείς λοιπόν επιλέξαμε να μην σε πρήξουμε αυτή τη φορά. Άλλωστε τώρα πια ξέρεις ποιοι είμαστε.

Ένας δεύτερος, αλλά σημαντικός λόγος, που αφορά τα περιφερειακά σχολεία, είναι ο οικονομικός. Ακούγεται πεζό, αλλά ο συνδικαλισμός είναι ακριβό χόμπι κι εμείς δεν έχουμε χορηγούς, ούτε χρηματοδότες. Ζητούμε συγνώμη, αλλά είναι αδύνατο, ακόμα και να θέλαμε, να επισκεφτούμε τα περιφερειακά σχολεία, ελλείψει οικονομικών πόρων.

Ο τρίτος και πιο σημαντικός λόγος είναι ότι δεν ενδιαφέρεσαι. Το έδειξες με την αποχή σου από τις τελευταίες εκλογές, το δείχνεις με την καθημερινή σου στάση. Να κάνεις μόνο τη δουλειά σου, όταν χρειάζεσαι πληροφορίες ή κάποιον να σε στηρίξει, και μετά άντε γεια. Φυσικά αυτή η στάση δεν αντιπροσωπεύει όλους τους συναδέλφους. Δεν είναι λίγοι όμως που εκπέμπουν αρνητικά μηνύματα. Μερικοί μάλιστα μας το λένε και κατάμουτρα.

- Τι θέλετε και ασχολείστε;

Είναι σαιξπηρικό το ερώτημα. Ν' ασχοληθεί κανείς ή να μην ασχοληθεί; Ιδού η απορία. Θα απαντήσουμε σ' αυτή την απορία μετά τις εκλογές.

Αν όμως ερχόμασταν στο σχολείο σου και σε κοιτούσαμε στα μάτια τι θα σου λέγαμε;

Συνάδελφε, αυτή είναι η ευκαιρία σου. Να στείλεις στο συνέδριο, όχι τους φίλους σου ή αυτούς που σε παρακαλάνε για να πάρουν απόσπαση, αλλά αυτούς που εκπροσωπούν εσένα. Όχι τους κομματικούς στρατιώτες που έχουν ως στόχο να μαζέψουν όσο γίνεται περισσότερα κουκιά για το κόμμα.

Αυτά όμως είναι πράγματα που λίγο πολύ τα ξέρεις. Αυτό που δεν ξέρεις είναι η μοναξιά του να διαφέρεις. Η μοναχική πορεία που διαλέξαμε μακριά από κόμματα και αποκόμματα. Δεν ξέρεις πώς είναι σε βρίζουν όλοι, ακόμα και για πράγματα που δεν έχεις κάνει. Πόσο δύσκολο είναι να παλεύεις μόνος για το δίκαιο, για την αλήθεια και γι' αυτά που προστάζει η κοινή λογική.

Μόνο 158 από τους 1.200 συναδέλφους μας ακολούθησαν σ' αυτό το μοναχικό δρόμο στις τελευταίες εκλογές. Οι μισοί συνάδελφοί μας δεν μπήκαν καν στο κόπο να ψηφίσουν. Οι «ταξιδιώτες» βρήκαν απλά μία επιπλέον αργία. Ευκαιρία για ξεκούραση και οικονομία στα έξοδα μετακίνησης.

Κάποιοι άλλοι έγιναν κι αυτοί για μια μέρα ταξιδιώτες και προτίμησαν να εκδράμουν ή απλά να πάνε για ψώνια στη Θεσσαλονίκη. Πολλοί βέβαια λυπήθηκαν τα 32 € και βρήκαν όχι έναν, αλλά 10 διαφορετικούς λόγους για να πείσουν πρώτα τον εαυτό τους και στη συνέχεια όλους εμάς τους υπόλοιπους ότι η συμμετοχή στις εκλογές δεν έχει νόημα.

Απευθύνομαι σε σένα συνάδελφε, που μετέτρεψες το δικαίωμά σου για συμμετοχή στις εκλογές του σωματίου σου σε δικαίωμα αποχής. Δεν είναι δικαίωμά σου να απέχεις. Είναι υποχρέωσή σου να συμμετέχεις. Είναι ο μόνος τρόπος για να εκφράσεις την άποψή σου. Να τιμωρήσεις αυτούς που σε κοροϊδεύουν από τότε που ο Αδάμ και η Εύα εκδιώχτηκαν από τον παράδεισο. Να επιβραβεύσεις αυτούς που παλεύουν για σένα.

Δεν μπορεί να μιλάς για αλλαγή και να μην ψηφίζεις. Ποιος θα κάνει την αλλαγή; Αυτοί που χρωστάνε και εξαργυρώνουν με την ψήφο το χρέος τους;

Το αστείο είναι ότι, εσύ που δεν έρχεσαι, είσαι αυτός, που όταν σε επισκεπτόμαστε στο σχολείο σου είσαι γεμάτος ιδέες και προτάσεις. Ζητάς αλλαγές, αλλά να τις κάνουν οι άλλοι. Ασκείς με ευκολία κριτική και μας βάζεις, χωρίς τύψεις, όλους στο ίδιο τσουβάλι.

- Εσείς οι συνδικαλιστές έτσι ... εσείς οι συνδικαλιστές αλλιώς.

Τα λόγια είναι εύκολα. Τα έργα είναι δύσκολα. Αν είσαι μάγκας μπες στο ψηφοδέλτιό μας. Αν δεν σου αρέσουν οι φάτσες μας, φτιάξε το δικό σου ψηφοδέλτιο. Αν πάλι δεν θέλεις να είσαι υποψήφιος επειδή ντρέπεσαι ή φοβάσαι ή επειδή νομίζεις ότι δεν κάνεις γι' αυτά, έλα να μας βοηθήσεις με την εφορευτική επιτροπή, που παρακαλάμε κάθε φορά και δεν έρχεται κανείς.

Αν πάλι δεν θέλεις τίποτα από όλα αυτά, έλα τουλάχιστον να ψηφίσεις. Δεν υπάρχει μόνο ένα ψηφοδέλτιο, παρά το ότι εμείς παλέψαμε σκληρά γι' αυτό 4 χρόνια τώρα. Οι κομματικές παρατάξεις αποφάσισαν ότι δεν θα σε ρωτήσουμε καν αν θέλεις ενιαίο ψηφοδέλτιο ή αν προτιμάς τα παραταξιακά κομματικά ψηφοδέλτια.

Αφού δεν καταφέραμε να τους πείσουμε, τους αφήνουμε πίσω. Εκείνη την ημέρα, μπροστά στην κάλπη έχεις δύο επιλογές. Δεξιά κι αριστερά είναι ο δρόμος της κακίας με τα γνωστά κομματικά ψηφοδέλτια που ήξερες από τότε που ήσουν φοιτητής. Ευθεία μπροστά ο δρόμος της αρετής με το μοναδικό Ενιαίο και πραγματικά Ακομμάτιστο ψηφοδέλτιο της Κίνησης Ελεύθερων Εκπαιδευτικών.

Μπορείς να διαλέξεις από μία πλειάδα εκλεκτών συναδέλφων, ποιους θέλεις να σε εκπροσωπήσουν στο συνέδριο της Ο.Λ.Μ.Ε. Να ξέρεις όμως. Όποιοι και να εκλεγούν θα στηρίξουν στο συνέδριο το ψηφοδέλτιο των Ανεξάρτητων Ενωτικών Κινήσεων, το μοναδικό πραγματικά ακομμάτιστο ψηφοδέλτιο που φτιάξαμε σε

συνεργασία με άλλες αντίστοιχες ανεξάρτητες ομάδες εκπαιδευτικών απ' όλη την Ελλάδα.

Ρώτα όμως και τους άλλους. Τι θα ψηφίσουν κάτω στην Αθήνα και γιατί;

Υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα στις εκλογές αυτές. Κάθε ψήφος μετράει. Δεν έχει σημασία ποιος είναι πρώτος και ποιος δεύτερος. Και μία ψήφος μπορεί να κάνει τη διαφορά. Με 200 ψήφους ένα ψηφοδέλτιο εκλέγει 2 αντιπροσώπους. Με 201 μπορεί να εκλέξει 3. Όσο πιο πολλοί αντιπρόσωποι τόσο μεγαλύτερες οι πιθανότητες να εκλέξουμε έστω και ένα μέλος στο Δ.Σ.

Η Ο.Λ.Μ.Ε. δεν μας αναγνωρίζει. Αρνείται να μας συμπεριλάβει ακόμα και στην ιστοσελίδα της με τη δικαιολογία ότι δεν εκπροσωπούμαστε στο Δ.Σ. Αντίθετα οι Π.Ε.Κ. (πρώην ΠΑΣΚ) που επίσης δεν εκπροσωπούνται στο Δ.Σ. συμπεριλαμβάνονται στην ιστοσελίδα της Ο.Λ.Μ.Ε. ίσως για να υπενθυμίζουν το θλιβερό παρελθόν που αποτελεί εγγύηση για το μέλλον.

Συνάδελφε, απευθύνομαι σε σένα που λυπάσαι τα 32 €. Ντροπή σου. Όμως μισή ντροπή δική σου και μισή δική μου. Θα σου εξηγήσω με απλά μαθηματικά δημοτικού γιατί θα είσαι κορόιδο, αν δεν έρθεις να ψηφίσεις.

Όπως ξέρεις, τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη παίρνουν την κάρτα της Ο.Λ.Μ.Ε. Κάποιος (δεν θα σου πω ποιος, γιατί το ξέρεις), φρόντισε ώστε αυτή κάρτα

να σου εξασφαλίζει εκπτώσεις και προνόμια σε 70 επιχειρήσεις στο νομό μας.

Ας πούμε τώρα για παράδειγμα ότι ξοδεύεις 300 € το χρόνο για κρέας. Είναι πολύ; Με 10% έκπτωση στο κρέας να αμέσως τα 30 € που θα δώσεις για να ψηφίσεις, αν δεν είσαι οικονομικά τακτοποιημένος.

Όχι, δεν είναι αστείο. Αν δεν μπορώ να σε πείσω να έρθεις να ψηφίσεις για άλλους λόγους, κάντο γιατί σε συμφέρει.

Αυτό ήταν. Τρεις σελίδες πρηξίματος χωρίς να χάσεις ούτε λεπτό μαθήματος. Ο βαρύς χειμώνας πέρασε. Ας ξυπνήσουμε από τη χειμερία νάρκη.

Σε περιμένουμε στις 10 του μήνα να στηρίξεις τον εαυτό σου, ψηφίζοντας το μοναδικό πραγματικά Ανεξάρτητο, Ακομμάτιστο, Ενιαίο ψηφοδέλτιο της Κίνησης Ελεύθερων Εκπαιδευτικών.

Γιατί όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά.

Γιώργος Βαρδακώστας